



Gilde St. Antonius Abt Nuland



Daor hedde de Guld

Op het Gildefeest van 21 mei is er voor ieder wat wils, een gezellige middag op de verschillende velden met mooie wedstrijden of een vet feest in de tent. De dag begint met een mooie Heilige mis in onze kerk met het inzegenen van ons nieuw Vaandel en de



Standaardvlag en daarna in "de Meent" de Erewijn. Hierna zal vanaf het Prins Bernhardplein het vertrek zijn van de grote optocht door Nuland en aankomend op het feestterrein met alle Gilden samen de massale opmars. Verder zijn er wedstrijden in verschillende disciplines, een tentoonstelling in een andere tent, Koning en Keizer schieten, een ingerichte hoek voor alle jeugd,

het ringsteken door de standaardruiters, enz. En zeker een vet feest in de tent.

Natuurlijk gaan we voor een mooie dag waar we met z'n allen er een groot feest van gaan maken. Ook zal de onderlinge broederschap van alle Gildebroeders en -zusters over het hele terrein te zien zijn want Broederschap is in het Gildewezen een groot goed. Het is een band van 'vrijheid, gelijkheid en broederschap' en daar zouden vele mensen over de hele wereld wel wat van kunnen leren.



Bij elk Gilde staat zeker de Broederschap centraal en is omgeven door een waaier van tradities, ceremonies en rituelen.

En verbroederen dat doen we op een Gildedag en zo'n dag is elkaar ontmoeten, gezellig samenzijn en mooie tradities in ere houden. En samen maken we er met wat drank en veel gezelligheid een groot feest van. En dat zal het zeker wel worden en..... wij spreken uit ervaring, al 440 jaar.

Daor hedde de Guld

En als het feest in volle gang is komen alle Gildebroeders en -zusters de tent in omdat ze klaar zijn met hun eigen wedstrijden. En na een geruime tijd is er natuurlijk eerst de prijsuitreiking voor alle jeugd.

Want die vinden het erg spannend of ze wel prijs hebben.

En tijdens zo'n uitreiking is het stil maar als er dan een zilveren prijs wordt gewonnen dan laten vele Gilden zich horen met hun eigen aanmoedigingskreet. Bij het Gilde van Nuland hebben we dat natuurlijk ook en is al vele malen gezongen en iedereen kent het. Dus als we prijs hebben hoor

je de kreet: Sint Antonius Abt olé olé, Sint Antonius Abt olé olé, Sint Antonius Abt hé, Sint Antonius Abt hé, Sint Antonius Abt olé olé !! En is iedereen hartstikke trots.



Tussendoor zal er ook in de tent een specifiek lied gedraaid worden wat bij elke Gildedag weer te horen is, en dat is het lied "Brabant" van Guus Meeuwis. Want tijdens het hele lied gaan er verschillende vendeliers op tafels staan en laten hun kunsten zien in de tent, een geweldig mooi gezicht. Ook dit is dan een van de vele nieuwe tradities in het Gilde-
wezen.



Wat we natuurlijk niet mogen vergeten is dat iedereen namens het Gilde en zeker ook van onze Hoofdman bij deze van harte is uitgenodigd om dit spektakel van een Gildefeest van dichtbij te komen bewonderen.

Dus bij deze zien we iedereen a.s. zondag 21 mei op ons feestterrein aan de IJzerkampen 22 te Nuland.

En dan kun je zeggen,.....

"Daor hedde de Guld".

Hoe wijd zèn we?

De opbouw van het feestterrein is in volle gang, het plaatsen van de tenten, het podium, de wedstrijdvelen, de aankleding, enz.

En wij als Gilde zijn er klaar voor en hebben er zin in, u toch ook?

De Guld..... is altijd kei gezellig !!!

www.gildenuland.nl